

ACTIVITEITEN OVERZICHT SEIZOEN 2010 – 2011

Protestantse gemeente Cothen



Voor en met betrokken gemeenteleden gaan we een feestelijke gemeenteavond organiseren. Wie heeft zin om de schouwers onder dit project te zetten? We denken nu aan een 'talentenavond' (of middag, dat kan natuurlijk ook) waarop gemeenteleden kunnen laten zien waar ze goed zijn.. fotograferen, muziek maken, schilderen, toneel spelen... of iets heel anders? Misschien kunnen we er een goed doel aan koppelen en daar geld voor inzamelen? Kortom, een leuk plan dat uitgewerkt moet worden, en waar we mensen voor zoeken!

Collega Henk Kroese (prot. gemeente Wijk bij Duurstede) zal een avond leiden met als titel Help de dominee!

Voorganger zijn is niet zelden een eenzaam beroep. Op zondag moet er gepreekt worden, ook als het de dominee aan hoop, geloof en liefde ontbreekt. Hoe fijn is het niet als je je samen met anderen over een tekst kunt buigen, en met elkaar kunt delen wat die oproept aan vragen en gedachten, stemmingen en wat niet al.

Als predikant van Wijk en pastorale 'achtervanger' van uw eigen predikant Rebecca Onderstal kom ik graag een paar keer per jaar naar Cothen om voor te gaan in een kerkdienst of met u samen naar de tekst voor de komende zondag te kijken. De eerste keer staat gepland voor 2 november.

We wenden de blik naar buiten met een gesprek over 'zin' in je werk.

'Zin' in je werk ervaar je dat? Als je werkt in het onderwijs, welke waarden wil je dan overdragen? Als je werkt in de gezondheidszorg, hoe denk je dan over 'menselijkheid' in de zorg? Hoe vinden je idealen een plek in je werk, of juist niet? En werk je altijd maar door, of beheers je 'de kunst van het ophouden? Waar raakt je werk aan zingeving? Het plan is om komend seizoen mensen om de tafel en in gesprek te brengen vanuit verschillende vakgebieden. Over de grenzen van de kerk heen, ergens in Cothen. De ideeën moeten nog vaste vorm krijgen, meer nieuws volgt... en wie mee wil zoeken naar de vorm, welkom!

Kerk-zijn doe je niet alleen binnen de muren van het gebouw, maar overal waar mensen elkaar ontmoeten.

Dus ook op het internet!

Als vervolg op de e-mail teksten actie in de 40 dagen tijd starten we een e-mail discussie groep. Elke zondag kun je een inspirerende tekst ontvangen, om mee te nemen de week in. Voor wie gelooft, of zoekt naar 'de zin van het leven' in Cothen of op het World wide web, voor wie de kerk weet te vinden en voor wie (ook) op andere plekken inspiratie zoekt. Zie <http://google.groups.com/>

Voor tieners is er de tienergroep. Leren over het geloof en kletsen met elkaar, dat is kort samengevat wat we doen. En we ondernemen met regelmaat iets gezellig. Iedereen van 12 tot ongeveer 15 is welkom op de zondagavonden!

De 30 plus groep bestaat uit vrouwen, voornamelijk rond de 40 inmiddels. Allerlei onderwerpen rond de plek van geloven in het dagelijks leven, keuzes, zoeken naar 'de kern' komen aan bod op de maandelijkse avonden. De 30 plus groep komt bij elkaar op dinsdagavonden, bij de deelnemers thuis.

Op de eerste vrijdagmorgen van de maand is er 55 plus groep. Rond de tafel en met een kopje koffie leven we met elkaar mee, en staan we elke keer bij een ander onderwerp stil. Af en toe gaan we eens op stap, om iets te ondernemen, te bezoeken of te bekijken.

Om de twee weken op maandagavond oefent de zanggroep onder leiding van Tineke van Doorn. Een paar keer per jaar wordt aan een kerkdienst meegewerkt, verder zingt de zanggroep liederen door die in een dienst gezongen worden. En gezelligheid is ook belangrijk!

De ZWO groep bestaat uit mensen die graag over de grens kijken, en zich willen inzetten voor onze betrokkenheid als gemeente bij ontwikkelingswerk. De wereldwinkel wordt door hen gerund, en er wordt op verschillende manier stil gestaan bij, en aandacht gevraagd voor 'delen wereldwijd'.

Twee keer zijn we nu met een groepje een paar dagen in een klooster op bezoek geweest, om kennis te maken met het leven binnen deze muren, te proeven van de rust en ons te laten inspireren. Voor de deelnemers was het een bijzondere ervaring! Bij voldoende belangstelling zullen aan het einde van het seizoen opnieuw een paar dagen plannen.

Het is inmiddels een traditie: met hemelvaart gaan we dauwtrappen: wandelen in alle vroegte, daarna ontbijten in de kerk en een viering. Ook dit jaar zoeken we weer ongebaande paden op en genieten we samen van Gods schepping, samen met wandelaars vanuit de RK parochie.

Wilt u, wil jij actief meedoen, de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger? Mensen vervoeren naar de kerkdienst, post rondbrengen, schoonmaken, voorlezen in een kerkdienst, koffie schenken, ouderen bezoeken... er is van alles te doen. Vast ook iets wat bij jou/u past.

Meer info over deze activiteiten:

Rebecca Onderstal tel 561363 rebecca.onderstal@hetnet.nl

Of bij één van de kerkenraadsleden.

Seizoen 2010-2011

Activiteit naar binnen gericht

- Gemeente-avond, talentenavond / zondag waarbij gemeenteleden hun werk tonen (evt. goed doel), zoals foto's, schilderijen, het maken van muziek, toneel, andere creativiteit

Activiteit naar buiten gericht

Thema avonden die ism gemeente leden worden georganiseerd, met als thema: 'zin' in je werk?!. Bedoeld om breder dan gemeenteleden alleen bij te betrekken, bijv. uit een bepaald vakgebied mensen met elkaar in gesprek brengen.

Onderwijs: welke waarden wil je over dragen? Gezondheidszorg: menselijkheid in de zorg? De kunst van het ophouden (grenzen, burn-out); je werk en je idealen (milieu, maatschappelijk verantwoord)

- evt. in samenwerking met RK parochie en prot. gemeente WbD

Help de dominee

Voorganger zijn is niet zelden een eenzaam beroep. Op zondag moet er gepreekt worden, ook als het de dominee aan hoop, geloof en liefde ontbreekt. Hoe fijn is het niet als je je samen met anderen over een tekst kunt buigen, en met elkaar kunt delen wat die oproept aan vragen en gedachten, stemmingen en wat niet al.

Als predikant van Wijk en pastorale 'achtervanger' van uw eigen predikant Rebecca Onderstal kom ik graag een paar keer per jaar naar Cothen om voor te gaan in een kerkdienst of met u samen naar de tekst voor de komende zondag te kijken.

Leiding: ds Henk Kroese

Plaats...

datum: 2 november

Dertig plus

- evt. een avond met meditatie waar ook andere gemeenteleden voor uitgenodigd worden

Kloosterbezoek?

55 plus

Kloosterbezoek?

- Meer mogelijkheden onderzoeken / creëren om via internet een plek te bieden voor het gesprek over geloven.

Voor tieners/twintigers de mogelijkheid om vragen te stellen, gesprek aan te gaan (via hyves).

En een vervolg op de teksten via e-mail met de 40 dagen tijd – eens per week een tekst met mogelijkheid om te reageren, creëren van een netwerkje (in overleg met Pier) – in samenwerking prot. gemeente WbD, andere kerken

Ism de prot. wijkgemeente Wijk

Voor Wijk bij Duurstede:

Door de eeuwen heen hebben gelovigen, zoekers, de stilte opgezocht en de afzondering, omdat ze midden in de dagelijkse dingen niet genoeg tijd vonden om God te zoeken..of om tot zichzelf te komen.

In onze tijd is er steeds meer behoefte aan meditatie, retraites – omdat we zo overspoeld worden door indrukken, keuzes, activiteiten is het moeilijk om temidden van dat alles rust te vinden.

Wie dat wil kan een avond kennismaken met meditatie, het zoeken van de stilte. We concentreren ons daarbij op een Bijbelverhaal.

26 oktober of 2 november?

Welke ruimte?

'Zin' in je werk ervaar je dat? Als je werkt in het onderwijs, welke waarden wil je dan overdragen? Als je werkt in de gezondheidszorg, hoe denk je dan over 'menselijkheid' in de zorg? Hoe vinden je idealen een plek in je werk, of juist niet? En werk je altijd maar door, of beheers je 'de kunst van het ophouden'? Waar raakt je werk aan zingeving? Het plan is om komend seizoen mensen om de tafel en in gesprek te brengen, ergens in Cothen. De ideeën moeten nog vaste vorm krijgen, meer nieuws volgt...

- Pelgrimeren – wandelen en bezinning

- Henk Kroese vragen om een kring met Bijbeluitleg & gesprek te geven